

Klassiek op Zuid trakteert op Serenades!

In de 16e eeuw kon het zomaar gebeuren: een aantal muzikanten verzamelde zich in de avond onder een balkon van een woonhuis, en even later klonk er de prachtigste muziek door de stille nacht. Er werd iemand een serenade gebracht!



Klassiek op Zuid wil dit voorjaar deze traditie nieuw leven inblazen, maar daarbij hebben we uw hulp nodig.

Kent u iemand die zo'n serenade verdient? Iemand die veel voor u of een ander betekent, die iets bijzonders gepresteerd heeft of misschien gewoon een moeilijke tijd heeft doorgemaakt?

Stuur dan een e-mail naar violiste Miranda (mirandaviool@gmail.com). Wij verblijden de leukste, origineelste of meest aangrijpende verzoeken met een mooi, onverwacht mini-concert! Een balkon hebben wij voor een Serenade overigens niet perse nodig.

Wat moet u doen?

Stuur voor **21 maart 2018** een e-mail naar mirandaviool@gmail.com en beschrijf daarin aan wie wij een Serenade zouden moeten brengen, waarom, en op welk adres dat zou moeten plaatsvinden.

Wij verzamelen alle aanvragen, maken een keuze en nemen dan eind maart contact met u op.

Let op: niets aan de mogelijke ontvanger vertellen, het moet een verrassing blijven!

